

## **Sct. Hans i Vigersted den 23. juni 2012**

### **Palle Kristoffersen. Formand Vigersted Lokalråd**

Sct. Hans aften er traditioner. Traditioner er et lidt pænere ord end vaner. Der er ofte tale om at have gode vaner og dårlige vaner. Men der er sjældent tale om at vi har dårlige traditioner. Så derfor er traditioner sædvanligvis forbundet med noget godt – og således også den tradition at være til Sct. Hans – som nu her i Vigersted 2012.

Der er tradition for at når man holder Sct. Hans at få brændt haveaffaldet - hækafklippet– det man alligevel skulle af med derhjemme - og der er tradition for at få sendt heksen godt af sted til Bloksbjerg – og hvor det så lige er – det er vist ikke lige her i lokalområdet og heller ikke en af nabobyerne. Haveaffaldet kunne man være kommet af med på genbrugspladsen – men hvordan er det lige med heksen. Jeg har endnu ikke set skiltet på genbrugspladsen ”til udbrændte hekse – fusere” ude på Møllevej.

Men der er også tradition for at man skal finde én til at holde den traditionelle båltale. Man går på jagt i lokalområdet - og de fine steder går man måske tilmed på jagt uden for lokalområderne. Men her i Vigersted er der tradition for at man går på jagt i lokalområdet for at finde den man nu mener, skal holde det pågældende års båltale. I år har arrangementsgruppen bag Sct. Hans her valgt at spørge mig om jeg ville holde båltalen – og det sagde jeg ja til.

Årsagen til at jeg blev spurgt er at jeg her i foråret er blevet valgt som den første formand for det nystiftede Vigersted Lokalråd. Og grunden til at jeg sagde ja er at når man påtager sig et sådant ansvar må man også tage det med som følger – bl.a. at føre traditionerne videre- og det er det jeg gør her i aften med at holde båltalen.

Når man så står og skal holde en båltale så skal det jo helst både være morsomt og tankevækkende, tilbageskuende og fremadskuende – så det er jo noget man godt kan få præstationsangst over for. Jeg har valgt i dag at fokusere lidt på Vigersted og på de kvaliteter jeg synes der er i Vigersted By og Vigersted lokalområde fordi man skal passe på ikke at blive det – jeg lige har hørt hedder ”at blive hjemmeblind”.

Hjemmeblind kan i den uheldige betydning være at man ikke får øje på det man i går lagde fra sig på bordet eller fik stillet i carporten i går – og jo længere det har stået der eller ligget på bordet – jo mere hjemmeblind bliver man – og så gror det fast uden at man nogen sinde får det væk igen. Det er det ene aspekt af det at være

hjemmeblind – hvor en fast tradition med at køre på genbrugspladsen sikkert kunne være nyttig.

Et andet aspekt af det at være hjemmeblind kan være at man glemmer hvor godt der er der hvor man er. Der et gammelt ord, der siger at naboens græsplæne altid er grønnere – eller hvis man skal være morsom så er naboens kone altid kønnere . Det sidste passer nu ikke altid – for det afhænger af øjnene der ser – har jeg fået at vide. Men man glemmer at begejstres over der hvor man bor, det sted det miljø. Det er let at forfalde til misundelse og længsel efter det man tror andre har og som er meget bedre. Det er jo umuligt at nå summen af alt de andre gør og har - der er andre og mere realistiske mål.

Hvis man løfter dette op på det lokale perspektiv må vi konstatere at der er rigtig - rigtig mange ting, der de seneste år er gået i Vigersteds retning. Meget af det som andre landsbyer og lokalsamfund kæmper for og kæmper om og kæmper for i disse år har vi i Vigersted. Og hvis man så tænker over, at det ofte er når man skal kæmpe for noget at man begynder at stå sammen, man organiserer sig, bliver kreative, arbejdssomme osv. - så kan man måske få den tanke, at hvis man nu ikke har noget at kæmpe for i Vigersted kan vi så ikke stå sammen og organisere os og arbejde hårdt. Jo det mener jeg.

Men hvis vi først ser på det vi kan kalde de kommunale servicetilbud så er Vigersted langt hen af vejen begavet med **meget** af de som andre landbyer og lokalsamfund enten **ikke har, aldrig vil få** eller måske tilmed **lige har mistet**. Vi kan bare starte med vores skole Vigersted Skole. Den er – tror jeg – de næste mange - mange år sikret som lokalskole, distriktsskole som nu også omfatter en del af det gamle Kværkeby grundskoledistrikt og overbygningsskole for Vigersted, Kværkeby og Jystrup med tillæg fra dele af Allindelille skoledistrikt.

Set på den måde har vi nu en fast base som næppe bliver ændret de næste mange årtier. Jeg påstår ud i byen – og hyppigt i København - at jeg kommer fra Vigersted der er den mindste by tættest på København med egen skole fra 0-9. klasse. Nu er det altid svært at teste et sådant udsagn da der indgår 2 variable i både en størrelsesfaktor og en afstandsfaktor – men jeg er overbevist om at det er rigtigt. Derudover har skolen en specialklasserække og vi har Vigersted Børnehus – en integreret 0-6 års institution med plads til 70 børn. Vi har en idrætshal – som vi har haft så længe, at hverken jeg – eller ret mange tilstedeværende her - skal tage ret meget af æren for. Omvendt med træningscentret – som lokale kræfter ene og alene har fået etableret og

driver. Desuden har vi den anden ende af de kommunale servicetilbud også Ortved Plejecenter på Roskildevej – det eneste plejetilbud i Ringsted Kommune, der ikke er lokaliseret i byen. Og så fik jeg ikke engang nævnt busbetjeningen – hvor der nu er timedrift til og fra Borup og Ringsted by og station. Den eneste uregelmæssighed og mangel er en bus kl. 8 til Borup – men det er man opmærksom på – skulle jeg hilse og sige fra mit arbejde som Lokالرrådsformand og medlem af Ringsted Kommunes brugergruppe for busbetjening på landet. Og se bare vores nye busterminal – der er nogen skal kæmpe bare for at få et læskur – vi har 2 !

Denne perlerække af kommunale servicetilbud findes ikke andre steder i Ringsted Kommune og ikke i andre byer/lokalsamfund af Vigersteds størrelse. Og med det samfund vi har nu og de strømninger der er, ser det klart ud til at vi i Vigersted har en masse som vi skal sætte pris på – ikke mindst fordi det er netop disse ting som alle andre byer og lokalsamfund misunder os. Og derfor skal vi passe på ikke at blive hjemmeblinde og ikke se alt det vi har lige der hvor vi bor.

Vigersted har jo derudover et fantastisk kulturliv med en aktiv dilletantafdeling med alt fra Børnedilletant til voksendilletant og vi har egen kunstnersammenslutning og egen kunstudstilling. Der opleves også i disse år en øget interesse for og tilstrømning til idrætsforeningens mange aktiviteter for specielt børn ligesom den nystartede 4H afdeling har stor tilslutning.

Så på den måde der rigtig mange ting der går i Vigersteds retning. Men jeg må dog også erkende at når vi ser på det samlede Vigersted Sogn – Vigersted Lokalområde, så kan vi også her opleve det man jo kalder fraflytning fra yderområderne – udkants Vigersted. Hvor Vigersted by som helhed stort set ikke har huse til salg – eller i hvert fald generelt har kort liggetid inden de bliver solgt – så må vi konstatere at der andre steder i sognet – bl.a. på dele af Roskildevej – er mange huse til salg og en noget længere liggetid. Men samlet set så tror jeg vi skal betragte os som begunstigede.

Når nu Vigersted er det smørhul det er, så kan man stille sig det spørgsmål – hvorfor er vi ikke nogen flere – hvorfor er vi ikke mange flere. Jeg har de seneste år snakket med adskillige nye tilflyttere til byen – børnefamilier - som har været meget beviste om **hvor** de flyttede til og **hvad** de flyttede til – det var ikke tilfældigt at det blev her. Kvaliteterne ved det lille samfund, nærhed til skole og muligheden for kun at have én bil, ja også bymidten har været afgørende forhold for valget af Vigersted for jeres hjem – jeres sted.

Vi så også så heldige at der er god plads. Der er god plads til nybyggere. Der er god plads på Skovbakken og på Lønager. Og det er godt at være beredt – for de der klarer sig er de der opruster i krisetider – så vi er klar når udviklingen igen vender. Jeg har lige talt ud fra luftfotos, at der i Vigersted by er bygget 36 nye boliger de seneste 20 år – det tænker man måske ikke lige over.

Men foruden den almindelige tilflytning kan vi jo også se og læse i Dagbladet i sidste uge, at nu har Vigersted også fået egen STORK. Og i forhold til det at skabe vækst, udvikling og befolkningstilvækst så er det heller ikke mange byer, der er begunstiget med egen stork. Jeg tror på den baggrund, at jeg her hen over sommeren vil kontakte institutionskontoret og sørge for at de får taget højde for det boom i fødselstallet som vores lokale stork må medføre de kommende år. At det så ikke bliver så godt at være frø er så noget andet – men vi kan jo ikke tilgodese alt. Og jeg skal lade være usagt om det den store frivillige indsats der gøres i Kværkeby Fuglereservat (hvorfor ikke Vigersted Fuglereservat) der er grunden til at vi både har ynglende havørn og nu også egen stork – men det kunne da være en tanke.

Når jeg nu afslutningsvist står her og glæder mig over de mange der er mødt frem her en grå Sct. Hans aften i hård konkurrence med EM i bold og ser hvordan børnene leger og får brændt energi af på sportspladsen så synes jeg dog det står i nogen kontrast til det man møder hvis man en hvilken som helst anden lørdag aften eller hverdagsaften går en tur i Vigersted.

Så måske er der behov for flere og nye traditioner. Næste gang vi mødes på denne uformelle måde er til Kildemarkedet i september, men der kunne også være andre u opdagede traditioner – måske en årlig byfest. Der kunne være tale om at tage det der findes og gøre til sin egen tradition – og ikke kun lade det være andres tradition. Det kan være det at tage med til den årlige dilletant, revy eller sørge for at få lettet sig og komme til kunstudstilling – og få sine egne traditioner og få brudt med vanerne.

Men som traditionen byder, har jeg nu holdt årets bårtale og som traditionen byder, vil man også næste år gå ud og spørge én man synes er aktuel på det tidspunkt - om han eller hun vil holde årets bårtale.

Så traditionen byder dog også, at det vil ikke være mig man spørger næste år, men jeg vil – traditionen tro – takke for at man gav mig den ære at holde bårtalen i Vigersted i år.

Fortsat god sommer – når den kommer.